

# Jean Paul GEDACHTEGEWEMEL

*Gedachtegewemel* van Jean Paul is een nieuwe uitgave van Zegwerk. De Nederlandse vertaling is van Erik de Smedt. Het boekje verschijnt in een oplage van 36 exemplaren waarvan 30 genummerd van 1 tot 30 en 6 geletterd van a tot f. De vorm is van Danny Dobbelaere.

**Jean Paul** werd in 1763 als Johann Paul Friedrich Richter geboren in Wunsiedel in het Fichtelgebirge. Hij schreef met humor, ironische scepsis, tomeloze fantasie en een scherp verstand idyllen (*Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal*), romans (*Siebenkäs*, *Titan*, *Flegeljahre*) en essays (*Vorschule der Ästhetik*). Hij onderging invloed van de Verlichting maar had tegelijk veel belangstelling voor het subjectieve gevoelsleven. Hij overleed in 1825 in Bayreuth.

Deze nagelaten aantekeningen van Jean Paul werden gekozen uit Jean Paul, *Ideen-Gewimmel. Texte und Aufzeichnungen aus dem unveröffentlichten Nachlaß*, herausgegeben von Kurt Wölfel und Thomas Wirtz (Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 1996). De Duitse tekst wordt weergegeven in de oorspronkelijke spelling.

Prijs: 20 euro (verzending + 4 euro)

Bestellen bij  
Zegwerk vzw  
Reigerstraat 3  
9000 Gent  
09 222 66 94  
grafijn@gmail.com

Overschrijven op  
IBAN BE44 0004 2377 8145

[cargocollective.com/zegwerk](http://cargocollective.com/zegwerk)

